

Dagboek

De eerder geschreven stukjes zullen langzaam verdwijnen van deze pagina. Ik heb jullie mee laten lezen omdat ik het fijn vond, de gebeurtenissen van me af te schrijven, en ik alle familie, vrienden en bekenden in één keer op de hoogte kon houden in plaats van de hele dag het verhaal opnieuw te herhalen.

Ik ben nu over de helft met het boek wat er misschien (n)ooit komt. Zoals het er nu uitziet gaat het boek er wel komen.

Het aantal bezoeken per dag aan deze pagina blijft stijgen.

Omdat het boek er waarschijnlijk wel zal komen, ga ik dus wel door met delen, maar verdwijnen de oudere stukken. Deze zijn dan in het boek terug te lezen.