

9 Donderdag 25 April 2019

Vanmorgen had ik weer een afspraak in het ziekenhuis. Deze keer moest ik me melden bij de plastische chirurgie. Omdat er een stuk van mijn tong weggehaald zal worden, gaat de plastisch chirurg deze weer reconstrueren.

Dit is een grote operatie die 's morgens om 8 uur zal beginnen en de hele dag zal duren. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat ze ook in de avond nog doorgaan. De vele bloedvaten die zich in mijn tong bevinden moeten omgeleid worden en daar gaat veel tijd inzitten. Ook wordt mijn hals weer open gemaakt, wat een teer punt is door mijn operatie in 1991. De eerste 4 dagen na deze ingreep zal intensief in de gaten worden gehouden of de doorbloeding van mijn "nieuwe tong" goed is. Mocht dit niet zo zijn, dan ga ik gelijk weer onder het mes om dit te herstellen. Ik zal dus een tijdje aan bed gekluisterd zijn, wat op zich al een hele opgave voor me is.

Na het gesprek met de plastisch chirurg had ik ook nog een afspraak bij de verpleegkundig consulent. Dit is een soort maatschappelijk werker. Mensen die mij kennen, weten dat ik hier niet echt op zit te wachten maar het hoort er nu eenmaal bij. Gelaten liet ik het verhaal over me heenkomen. Aan het einde van het gesprek merkte de verpleegkundige op dat ik nogal nuchter was. Wat wil je! Het was 9.30, dan zit ik nog niet aan de drank hoor.....

Een ander opmerkelijk feitje is nog dat mijn tong gereconstrueerd wordt met een stukje huid uit mijn pols. Op deze plek heb ik een tatoeage met de letter "S" van Sharon. Ik heb dus dalijs Sharon op mijn tong, en laat dat nu juist het plekje van mijn lichaam zijn wat ze het meest waardeert.....

