

57 - Woensdag 12 Juni 2019

Het plaatsen van de nieuwe maagsonde was gelukkig zo gebeurd. Bij het inbrengen van de nieuwe was het wel even pijnlijk, maar toen hij éénmaal op zijn plek zat was dit gelijk over. Rondom de opening in mijn maagwand is een klein beetje wild vlees gegroeid, maar dat kan verder geen kwaad. Er zit weinig verschil in de nieuwe en oude sonde. Ik moet nog steeds uitkijken dat ik nergens achter blijf hangen, of mijn tas vergeet op te pakken. Het enige verschil is dat de verzorging iets makkelijker gaat.

Ik heb zo'n voorgevoel dat Cees vandaag gaat bellen. Dit is nergens op gebaseerd maar ik denk dat ik gelijk ga krijgen. Aan Sharon vroeg ik al of hij gebeld had. "Nee natuurlijk niet, dan had ik het wel gezegd", was haar antwoord. Ik heb namelijk gedroomd dat hij naar Sharon gebeld heeft, maar dat ze het mij niet vertelde omdat het slecht nieuws was. Dit slaat natuurlijk nergens op, maar het geeft wel

aan dat ik er onderbewust heel erg mee bezig ben.

Een wijze dame gaf me nog een goede tip. Schrijf ook een soort van dagboek voor Casey zodat zij het, mocht het mis gaan, later kan lezen. Het is een heel mooi idee, waar ik gisteravond gelijk voor ben gaan zitten. Ik was van plan om aan al mijn kinderen, om te beginnen een brief te schrijven. Deze zou ik dan opbergen voor het geval dat het fout gaat. Ik kwam niet verder als "Lieve.....".

Ik deel mijn verhaal met de hele wereld, maar een persoonlijke brief aan mijn kinderen resulteert gelijk in tranen. Ik stel dit nog maar even uit, in de hoop dat ik de brieven helemaal niet meer hoef te schrijven.