

5 Zondag 21 April 2019

Natuurlijk ga ik niet elke dag een stukje schrijven. Ik noem het dan wel een dagboek, maar een “bijna elke dagboek” zou een meer treffende omschrijving zijn. Zeker tot aan de operatie heb ik niet elke dag iets te melden. Tot en met 9 mei staan er nog een aantal afspraken in het ziekenhuis gepland. De operatie zal dus waarschijnlijk in de week daarna plaatsvinden.

Ik voel me nog steeds top en raak er voor mezelf steeds meer van overtuigd dat ik ook deze keer als winnaar uit de strijd ga komen. Het zal niet ongehavend zijn, maar Stjepan Veselic had ook een blauw oog toen hij wereldkampioen werd! (google hem maar eens). Mijn overtuiging is enkel en alleen op gevoel gebaseerd, want ik ben me er zeker wel van bewust dat het een moeilijke strijd gaat worden.

Het wordt een hele zware operatie die lang zal gaan duren. Na de operatie is het dan nog maar de vraag of dokter Cees

alles weg heeft kunnen halen. Dat hij samen met mij het gevecht aangaat maakt me alleen maar sterker. Een andere dokter had hoogstwaarschijnlijk de handdoek in de ring gegooid. Aan het einde van ons laatste gesprek waren zijn woorden: “Dat het juist bij jou moet gebeuren.....” Dit geeft aan dat hij er alles aan zal doen om het ook deze keer tot een goed einde zal brengen. Wie wil er nou niet zo’n dokter in zijn hoek.....