

47 – Zondag 2 Juni 2019

Vandaag hou ik het lekker rustig. Niet dat ik het gisteren te gek heb gemaakt hoor. Eerst ging ik op de motor naar Varkenoord. Omdat Marco Borsato in de Kuip was, werd ik ver voor Varkenoord al tegengehouden. Ik moest mijn motor daar parkeren en het laatste stuk lopen. Nou, ik dacht het niet. Toen ik het terrein op reed, was het al heel druk. Dat werd dus eerst een half uur handjes schudden. We lopen in Nederland altijd te klagen over het weer. Ook op deze dag was er weer wat te zeuren. Man, man, man, wat was het warm daar. Helemaal uit de wind was het niet te doen. Na een paar uurtjes hield ik het dan ook voor gezien en ging ik weer lekker richting huis.

Rond acht uur ben ik naar de zaak gegaan, voor een gezellig avondje barhangen met live muziek. Het werd weer een dwaze avond. Ik heb het zelf heel netjes gehouden en was rond één uur thuis.

Dalijk stap ik weer lekker op de motor. Ik rij even langs mijn ouders, want die gaan morgen op vakantie. Lekker even bijkomen van het afgelopen jaar.

Morgen wordt het nog even een spannend dagje. Mocht er nog iets gedaan worden, dan zal dan nog wel een paar weken duren, maar morgen hoop ik wel wat duidelijkheid te krijgen.

