

## 43 – Woensdag 29 Mei 2019

Vanmorgen werd ik pas om 9.15 pas wakker. Na de operatie was ik elke keer rond 6 uur wakker, dus dit was wel even lekker.

Terwijl ik aan het schrijven ben kijk ik naar buiten en zie ik het zonnetje schijnen. Het ziet eruit als een mooie dag om een stukje op de motor te rijden. En zeker op de dag dat er weer een motorclub door de rechter verboden is, zou het mooi zijn als alle motoren de weg opgaan. Er zullen tussen de leden van de diverse clubs best leden zitten die iets op hun kerfstok hebben, maar die zitten er ook bij de breiclub van mijn tante Annie. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat na de breiclub ook de supporters vereniging van Feyenoord verboden gaat worden.

Het verbieden van een club is op zich al niet slim. De naam mag dan verboden worden, maar kameraadschap kan een rechter nooit verbieden. Het gevolg is nu

dat de duidelijk herkenbare clubs in een schimmige wereld verdwijnen.

Ik doe het eerst nog even lekker rustig aan en stap later vandaag op de motor. Niet te gek, gewoon een klein stukje rijden en even langs de zaak. Ik ben vanaf zondag niet meer buiten geweest, dus het wordt wel weer tijd.

Deze dagen hebben me echt goed gedaan, en ik voel me gelukkig een stuk beter. Nu is het zaak om niet weer gelijk vol gas te gaan, en op de juiste momenten mijn rust te pakken.

Op 3 juni staat de afspraak bij dokter Cees. Waarschijnlijk zal er daarna weer een onderzoek volgen en dan zal ik eerst moeten wachten op die uitslag voordat we verder kunnen. Voor mijn maagsonde moet ik 12 juni weer terug. Er wordt dan een andere geplaatst, die beter zou zijn. Waarom die niet gelijk is geplaatst is voor mij een raadsel.

Geniet allemaal van het mooie weer en pas op dat je niet teveel in groepjes gezien word, want voor je het weet.....