

40 Zondag 26 Mei 2019

Vandaag doe ik dus echt helemaal niets. Na het sprintje van vrijdagavond en het dagje Varkenoord, ging gisteravond het lampje uit. Door de vermoeidheid kon ik opeens helemaal niet meer praten en als ik een slok koffie nam, liep deze net zo hard mijn mond weer uit.

Maar, het was wel weer een topdag! Lekker in het zonnetje met allemaal vrienden en bekenden om me heen. Binnen werd de kampioenswedstrijd van Feyenoord onder de 19 tegen 020 live uitgezonden. Deze wedstrijd werd na 33 minuten gestaakt. De verontwaardiging op Varkenoord was groot, en vrijwel iedereen besloot te blijven om de spelers op te vangen.

Met Dirk Kuyt en Cor Adriaanse voorop kwamen de spelers het terrein op. Fakkels werden afgestoken en de selectie werd toegezongen.

Dylan en Casey gingen nog even met Dirk Kuyt op de foto. Ik maakte op Facebook het grapje dat ik liever met Adriaanse op

de foto ging. Vlak voordat ik wegging trok Cor aan mijn jasje. Of we even die foto gingen maken. Ik heb het maar gedaan, en niet gezegd dat ik eigenlijk Joke Adriaanse bedoelde....☺

