

4 Zaterdag 20 April 2019

Het zonnetje schijnt, de motor is gepoetst. Vanmiddag ga ik maar even lekker een stukje rijden en vanavond weer ouderwets een avondje “barhangen” in De Vink.

Het leven gaat natuurlijk gewoon door. Ook de zaak is elke dag gewoon open alsof er niets aan de hand is. Dan heb ik het over de zaak, maar niet over de mensen achter de bar. Ze proberen er het beste van te maken, maar ondertussen spookt er ook bij hun van alles door hun hoofd.

Ik vind het heel moeilijk om de mensen waar ik van hou zo verdrietig te zien. Natuurlijk proberen ze zich groot te houden, maar ik ken ze al een tijdje.....

Het is natuurlijk voor iedereen in mijn omgeving een moeilijke periode, maar vooral bij mijn vader straalt het er vanaf. Ik begrijp het wel. Het is niet niks om je kind zo te zien (en dan spreek ik helaas uit

ervaring). Zelf sta ik er nu echter iets anders in.

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen elkaar 's ochtends vrolijk een kus geven, of erger nog, met ruzie uit elkaar gaan en ze even later het bericht krijgen dat er iets ergs is gebeurd. Nou, zeg ik niet dat ik doodga, maar het is wel een optie waar we heel serieus rekening mee moeten houden. Dat zal niet morgen zijn, dus we hebben nog even. Toen mijn zoontje overleed, kregen we in de ochtend te horen dat hij het einde van de dag niet zou halen. We hadden (zo bleek later) ongeveer 7 uur om afscheid te nemen. Dat is niet lang, maar we hebben het toch op onze manier kunnen doen. Mocht het in mijn geval fout gaan, dan hebben we langer de tijd. We weten nu dat de kans er in zit. Binnen enkele weken heb ik de operatie achter de rug en zal er meer duidelijkheid zijn. We kunnen dus nog lekker genieten met en van elkaar. Als ik opnieuw mazzel heb, dan kunnen we na die tijd weer schelden, maar voor nu moeten we de dagen koesteren en ons

gelukkig prijzen voor de dagen die ons gegeven zijn.

Ik ben niet van plan om er binnenkort uit te stappen, maar helaas heb ik daar zelf niets over te zeggen. Waar ik wel iets over te zeggen heb is dat ik van plan ben te genieten van elke dag, met de mensen waar ik van hou om me heen.

Toen ik gisteren even in de zaak was liep pa flink te schelden en te snauwen. Boos liep ik weg. Even later betrapte ik mezelf. Ik deed precies hetzelfde naar mijn moeder. Laten we het maar op de stress houden.....