

16-11-2020

Ik wil terug naar “normaal”

Man, man, man..... wat word ik het zat zeg

In mijn gedachten was het toch allemaal heel anders toen ik begin van dit jaar uit het revalidatie centrum naar huis kwam. Het plan was om vanuit de “gevangenis” zo snel mogelijk mijn leventje weer op te pakken, waar dat kon.

Helaas belande ik van de éne gevangenis gewoon in de andere, met het enige verschil dat ik nu niet “alleen” vast zit.

Thuis ben ik zo’n beetje uitgeklust. Het motorseizoen is ook over, wat dus betekend dat ik weer steeds meer op mijn bank beland. Nou heb ik normaal gesproken geen moeite met niks doen, maar het moet allemaal niet te lang duren.....

Ook mis ik alle vrienden en bekenden die ik tijdens mijn dagelijkse uitstapje naar de kroeg tegenkwam. Het einde is gelukkig in zicht, al vermoed ik dat de horeca waarschijnlijk wel weer als laatste aan de beurt zal zijn om de deuren te openen.

Het zijn nu letterlijk “De donkere dagen voor kerst”, maar eerst vieren we natuurlijk nog Sinterklaas. Ook dit feest is aangepast, en dan heb ik het niet alleen over die belachelijke discussie over Zwarte Piet. Ook tijdens de intocht moest er rekening met corona gehouden worden. Dit zorgde ervoor dat het allemaal net even anders werd, zoals ons hele leven eigenlijk.....

Tot volgende week XXXX

