

## 12 Zondag 28 April 2019

En zo is Koningsdag 2019 weer voorbij. Wat een topdag was het weer!

Om 4.30 was ik al klaarwakker. Toch onbewust een beetje zenuwachtig voor deze dag gooi ik een paar liter koffie naar binnen en maken we ons klaar voor een lange dag.

Rond 13.00 uur waren we op de Charloisse Kerksingel. Normaal was het altijd eerst een rondje over de braderie, maar dit jaar sloeg ik dit maar eens over en gingen we gelijk het veld op. Geheel volgens de planning vloeide het bier rijkelijk en was de toon voor de rest van de dag gezet.

Het plan was om een dagje even niet aan alle ellende te denken, maar er een groot feest van maken. Natuurlijk kwam het soms ter sprake, maar een feest werd het!

Rond 15.30 verlieten we het veld en vertrokken richting Café 't Vinkje waar de geluidsman van Bonnie St. Claire al alles in gereedheid aan het brengen was. De zaak

liep vol en het wachten was op Bonnie en Anne-Jan. Buiten de mensen die speciaal voor het optreden kwamen , waren er ook heel veel vrienden en bekenden. De zorgen werden even opzij geschoven en er werd alleen maar gelachen. Rond 16.00 kreeg ik een berichtje van Bonnie. Ze was er bijna en of ik haar buiten op kon vangen. Samen met mijn dochter Casey liep ik naar buiten. Casey liep de hele week al te stuiteren omdat Bonnie weer zou komen en toen Bonnie uit de auto stapte, vloog ze haar dan ook gelijk in haar armen.

Tegen de tijd dat het optreden ging beginnen was het zo druk dat er zelfs mensen buiten stonden. De zaak stond op zijn kop en Bonnie zong haar liedjes, met een klein beetje hulp van Dokter Bernard. Na het optreden was er nog even tijd om bij te kletsen en was het wachten op de volgende zangeres, die om 20.30 op de planning stond. Het bleef superdruk en ook zangeres Eydie maakte er een topavond van.

Het plan was om kruipend naar huis te gaan, maar halverwege de avond besloot ik toch maar over te stappen op een glaasje water. Dit bleek een verstandige keuze, want ik weet alles nog.

De vriend waar ik het eerder over had was er ook vandaag niet bij. Zijn dochter wel (toch nog even stiekem samen gejangt). Ik kan me heel gelukkig prijzen met zoveel lieve mensen om me heen.

Om 5.30 lagen we helemaal gesloopt op bed en kan ik terugkijken op een hele mooie dag. Die pakken ze me niet meer af!!!

