

05-10-2020

## Alweer Maandag

### **Het is weer maandag. Tijd voor een nieuw stukje.**

Alweer maandag. Zittend op de bank zit ik te bedenken wat ik vandaag weer eens zal gaan doen. Zoals gewoonlijk ga ik in ieder geval maar weer even naar de zaak om een bakkie te doen. Net als ik op het punt sta om weg te gaan bedenk ik me dat het maandag is, en dat ik dus mijn belofte om een stukje te schrijven moet nakomen....

Het was een week waar weinig in gebeurde. Het land ging niet in lock-down, maar de strop om onze nek werd wel weer iets strakker aangetrokken. Toen ik thuiskwam uit het revalidatie centrum, nam ik me voor om te gaan genieten. Door al dat Corona gedoe is daar tot op heden weinig van terecht gekomen. Natuurlijk heb ik wel leuke dingen meegemaakt, maar het is allemaal net even anders.

Ik merk wel dat ik langzaam iets fitter begin te worden. Ik ben er nog lang niet, en ik betwijfel of ik ooit nog echt fit zal worden. Op dit moment begin ik rond 21.00 uur al slaap te krijgen (terwijl ik weinig doe). Een keer een avondje doorhalen zou ik wel weer eens leuk vinden.

En zo leef ik maar van dag tot dag. en hoop ik dat de Corona tijd snel achter ons ligt, zodat we weer lekker (niet) normaal kunnen doen.....

Tot volgende week XXXX